

# PASTORALE NIEUWSBRIEF

Uitgegeven vanwege de coronacrisis

nr. 2 26 maart 2020

*GEBED-OP-AFSTAND:  
DE PAASKAARS BRANDT  
EN EEN KAARSJE AANSTEKEN*

In beginsel ben ik alle werkdagen op mijn werkkamer in de Taborkerk. Die verder nagenoeg verlaten is. Nou ja – letterlijk dan. In de Geest blijft deze ruimte gevuld. Van hoop, vertrouwen, geloof, moed en troost. Als Huis-Van-God-En-Mensen. Als ons Godmensenhuis. Waar de Paaskaars staat.

Elke dag dat ik hier ben, steek ik die Paaskaars aan. Bij wijze van elke dag opnieuw dat Godswoord laten klinken: *Er zij licht!*

Als u wilt, kan ik aan de Paaskaars een kaarsje aansteken voor u en uw zorgen, hoop en vertrouwen. Dat kaarsje zet ik dan in de Stiltekapel.

U kunt het mij laten weten, via de mail, telefonisch of Whatsapp.



ds. Wessel Westerveld  
06 41046421,

[wessel.westerveld@pgpurmerend.nl](mailto:wessel.westerveld@pgpurmerend.nl)



Protestantse Gemeente Purmerend

[www.pgpurmerend.nl](http://www.pgpurmerend.nl)

Secr. dhr. J.A. Vlieger - p/a Maastraat 2 - 1442 RV Purmerend - tel. 0299-78 58 66 - secretaris@pgpurmerend.nl