

Vanaf het begin: helpen in nood.

Medemensen helpen in de nood van hun bestaan hoort bij de Christelijke kerk als zuurstof bij de longen. Dat is vanaf het begin zo geweest. De kerk kreeg het mee uit de bijbel en de godsdienst van Israël als bronnen. De eerste christenen volgden de weg van Jezus en Jezus volgde de weg van Mozes. "... Ik ben in jullie midden als iemand die dient." zei hij. In de kerk was er vanaf het begin aandacht voor onbelangrijke mensen en niet alleen voor de VIP's. Er werd van alles gedeeld met wie niets bezat. Er werd geld bijeengebracht voor mensen die hulp nodig hadden. Er werd omgekeken naar armen, zieken, weduwen en wezen. En daar werken we als kerkgemeenschap nog altijd aan.

Aan tafel met de armen.

Jezus had de gewoonte om aan tafel te gaan met Jan en alleman. Rijk of arm, goede burgers of criminelen, hij maakte geen onderscheid en kwam bij iedereen binnen. Niet de status maar de mens telde bij hem. Zo koos hij ook zijn leerlingen uit, het was een zootje ongeregeld, van verzetsstrijder tot verrader, van visser tot belastingambtenaar. Die zaten bij elkaar aan tafel en gaven elkaar brood en wijn door de avond voordat Jezus onschuldig terechtgesteld werd. Die maaltijd wordt in de kerk regelmatig gevierd. En vanaf het ontstaan van de kerk werd bij de liefdemaaltijden uitgedeeld aan wie niets had. Dat waren er nogal wat, en de mensen die hielpen bij het bedienen werden diakenen genoemd. Je zou het de eerste vorm van een voedselbank kunnen noemen. En hun werk van goed doen groeide: van voedselbank tot weeshuis, van opvanghuis tot armenwoning.

Kerk als sociale dienst?

De kerk is geen sociale dienst, maar wil wel sociaal dienen. Als kerkmensen samenkomen worden er inspirerende verhalen verteld, wordt er gezongen en gebeden, wordt er brood en wijn gedeeld maar altijd is er ook aandacht voor mensen in materiele of geestelijke nood. Dat willen we hooghouden, het dienen van medemensen met onze mogelijkheden, te midden van al onze beperkingen, beperkingen als die van alle anderen. Helpen in nood –barmhartigheid- is ook altijd proberen de ander recht te doen. Wie hulp biedt en wie hulp ontvangt is gelijkwaardig in het mens zijn. Goed doen is ook altijd recht doen.

Diakonie.

Diakenen zijn niet alleen maar zélf bezig met barmhartigheidswerk. Zij proberen mensen te stimuleren tot goed doen en recht doen aan medemensen. Iemand een vis geven is een eerste levensbehoefte bieden: voedsel. Iemand leren vissen is iemand leren zelfstandig in de levensbehoeften te voorzien. Iemand leren om anderen te leren vissen is werken aan een wereld zonder honger. In zekere zin proberen diakenen zichzelf overbodig te maken. Zij stimuleren anderen om het goed doen en recht doen aan medemensen tot een levenshouding te maken en te bewaren. Diakenen doen dat in de kerk, in het dorp of de stad en in steeds wijder wordende kringen. Van schuldhulpmaatje in de buurt tot bijdragen in de nood van oorlogsgebied en ontwikkelingsland. En daarin werken diakenen samen met Jan en alleman die hetzelfde doel nastreeft van goed doen en recht doen.

Rode draad

Als leidende principes, rode draad bij het bieden van hulp en betrokken zijn bij mensen geldt steeds:

- het ondersteunen van eigen mogelijkheden en kracht
- het versterken van sociale relaties en netwerken
- de bereidheid om 'met mensen een eind op te lopen' zolang het nodig is
- het aanvaarden van mensen in nood als gelijkwaardig
- voorzien in de basisbehoeften als 'bad, bed en brood' van wie dat niet heeft
- stimuleren en versterken van bewustzijn van mensen als het gaat om persoonlijke en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goed doen en recht doen aan medemensen, voor een bestaan in welzijn en vrede, voor een verantwoorde omgang met de aarde die ons is toevertrouwd.

Per aandachtsgebied en deeltaken:

- Vieringen** Algemeen: Aandacht voor mensen die de vieringen niet kunnen bijwonen:
-De mogelijkheid om de kerkdiensten thuis te volgen met liturgie op papier en geluidsapparatuur
-mede zorgdragen voor de vieringen in de Rusthoeven i.s.m. de geestelijk verzorger
- Bij Vieringen van Woord & Gebed:
-de diakenen hebben deel aan de voorbereiding, het aandragen en uitspreken van de voorbeden
-zij zijn verantwoordelijk voor de aankondiging en coördinatie, het tellen en beheren van de diaconale collecten
- Bij vieringen van Schrift & Tafel
-de diakenen zijn medeverantwoordelijk voor de voorbereiding van en het dienstdoen bij de Tafelviering.
- Persoonlijke hulp** -De diakenen zijn bereid om in geval van ziekte en beperkingen samen met een predikant desgewenst het Heilig Avondmaal thuis te bedienen.
-Zij verlenen namens de gemeente stille hulp in de zin van incidentele individuele financiële en materiele ondersteuning voor mensen die daar aantoonbaar behoefte aan hebben
-Zij faciliteren waar nodig en mogelijk een diaconale vakantie (geven daarover informatie, bieden hulp bij het regelen ervan, bieden financiële ondersteuning)
- Ouderen** -De diakenen organiseren en financieren de jaarlijkse adventsmiddag voor ouderen en hebben daarbij bijzonder aandacht voor de meest kwetsbaren.
- Diversen** -De diakenen organiseren mede en financieren het jaarlijks paasontbijt voor de gehele gemeente.
- Lokaal samen met anderen** -De diakenen nemen deel aan het lokale Diaconaal Platform
-Zij steunen het project Schuldhulpmaatje
-De diakenen steunen de voedselbank, onder meer door wekelijkse inzamelingen voor en na de kerkdienst en met een maandelijkse gift
-Zij organiseren lokaal en ondersteunen de jaarlijkse schrijfactie van Amnesty International
- Beheer financiën en goederen** -De diakenen zijn voortdurend actief in de werving van gelden en verzorgen van steun aan diaconale doelen
-De diakenen beheren het diaconale vermogen
-Een van de diakenen neemt deel aan de jaarvergadering van de Vereniging van Hervormde Diaconieën
- Kerkbestuur** -De diakenen dragen medeverantwoordelijkheid voor het bestuur van de Protestantse Gemeente te Purmerend.