

Orde van Dienst voor  
de viering van dankbaarheid  
voor het leven van

# Adriana Gerritje Bok Adrie

\* 13 juni 1935, Dordrecht  
† 24 augustus 2020, Purmerend



Taborkerk Purmerend  
29 augustus 2020

## Binnenkomst

### De Paaskaars ontstoken onder de woorden van Genesis 1: 3-4

*Dan zegt God: geschiede er licht!-  
en er geschiedt licht.  
God ziet het licht aan: ja, het is goed!  
Zo brengt God scheiding aan  
tussen het licht en de duisternis.*

### De kist wordt ingebracht onder het zingen van lied 601 (Voorzangersensemble)

*Licht dat ons aanstoot in de morgen,  
voortijdig licht waarin wij staan  
koud, één voor één, en ongeborgen,  
licht overdek mij, vuur mij aan.  
Dat ik niet uitval, dat wij allen  
zo zwaar en droevig als wij zijn  
niet uit elkaars genade vallen  
en doelloos en onvindbaar zijn.*

*Licht, van mijn stad de stedehouder,  
aanhoudend licht dat overwint.  
Vaderlijk licht, steevaste schouder,  
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.  
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  
of ergens al de wereld daagt  
waar mensen waardig leven mogen  
en elk zijn naam in vrede draagt.*

*Alles zal zwichten en verwaaien  
wat op het licht niet is geijkt.  
Taal zal alleen verwoesting zaaien  
en van ons doen geen daad beklijft.  
Veelstemmig licht, om aan te horen  
zolang ons hart nog slagen geeft.  
Liefste der mensen, eerstgeboren,  
licht, laatste woord van Hem die leeft.*

**De kist wordt omringd door het Licht van de Eeuwige,  
aangestoken door de kleinkinderen tijdens het delen van  
hun herinneringen aan Oma**

**Welkom**

**Gebed**

**Uitlopend in zingen van koraal 72 Mattheüs Passion - J.S. Bach**  
(Voorzangersensemble)

*Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir;  
Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür;  
Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein,  
So rei mich aus den Ängsten kraft deiner Angst und Pein!*

**Voor en over Adrie** (door haar kinderen)

**Muziek**

**Voor en over Adrie** (door haar vriendinnen)

**Koraal 31 Mattheüs Passion - J.S. Bach** (Voorzangersensemble)

*Was mein Gott will, das g'scheh allzeit, sein Will, der ist der beste;  
zu helfen den'n er ist bereit, die an ihn glauben feste.  
Er hilft aus Not, der fromme Gott, und züchtiget mit Maen.  
Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut, den will er nicht verlassen.*

**Lezing: Psalm 23 (Vertaling NBG '51)**

*De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;  
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;  
Hij voert mij aan rustige wateren;  
Hij verkwikt mijn ziel.  
Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.  
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,  
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij;  
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.  
Gij richt voor mij een dis aan  
voor de ogen van wie mij benauwen;  
Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.*

*Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen  
al de dagen van mijn leven;  
ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.*

**Koraal 21 Mattheüs Passion - J.S. Bach** (Voorzangersensemble)

*Erkenne mich, mein Hüter, mein Hirte, nimm mich an!  
Von dir, Quell aller Güter, ist mir viel Gut's getan.  
Dein Mund hat mich gelabet mit Milch und süer Kost;  
Dein Geist hat mich begabet mit mancher Himmelslust.*

**Overweging**

**Muziek** (door Peter Wagenaar)

**Gebeden, uitlopend in gezongen Onze Vader** (muziek: Pieter de Jong)  
(Voorzangersensemble)

**Dankwoord**

**Woord ten uitgeleide**

**Zingen "Ga met God" lied 416** (Voorzangersensemble)

*Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

**Uitgeleide onder het Lacrimosa uit het requiem van W.A. Mozart**

## OP DE BEGRAAFPLAATS

### Lezing uit Openbaring 21

*En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet.*

### **In stilte dekken wij Adrie toe en omringen haar met bloemen.**

Haar nagedachtenis zij ons een bloeiende tuin!

### **Gedicht van Nel Benschop**

*Je bent niet dood - de Heer heeft je geroepen  
Bij hem te wonen in Zijn glanzend huis;  
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,  
Je hebt ze nu - want je bent veilig thuis.  
Je bent niet dood - je mag voor eeuwig leven,  
Je bent verlost van onvolkomenheid,  
van pijn en van verdriet. God zal je geven  
een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd.  
Je bent niet dood. - Maar ach, ik zal je missen,  
zoals een mens de meest-geliefde mist.  
De jaren van geluk zijn niet meer uit te wissen  
En ik geloof: God heeft zich niét vergist.*

### **Zegen**





Het mooiste uitzicht  
komt na de zwaarste klim

Colofon:

Voorganger: ds. Wessel Westerveld

Kerkmusicus: Peter Wagenaar

Voorzangersensemble: Herre van de Waardt,  
Paul Wiertsema, Leida van den Bos, Adria de Jong

Koster en geluid: Tjibbe Smidt

Opname: Tom Eulderink

Gastvrouw en beheerder: Josje Wiertsema

Uitvaartonderneming: Maestro Uitvaarders