

Startzondag 6 september 2020

Taborkerk Purmerend

***De ENE Loven -
daar zit muziek in!***



*Bevestiging Daphne Maréchal-van 't Zelfde en Inge Eulderink
als Jeugdouderling*

* Muziek

VOORBEREIDING

- * Intrede: lied 150
- * Welkom en mededelingen
- * De kaarsen worden aangestoken
- * Stilte
- * Groet
- * Zingen: lied 287

(wij gaan staan)

- * Drempelgebed
 - Eeuwige, Onze God
 - wij die U nooit hebben gezien
 - zie ons hier staan**
 - Wij die van U hebben gehoord
 - hoor Gij ons aan**
 - Uw naam is dat Gij mensen helpt
 - wees onze hulp**
 - en dat Gij alles hebt gemaakt
 - maak alles nieuw**
 - en dat Gij ons bij name kent
 - leer ons U kennen
 - die Bron van leven wordt genoemd
 - doe ons weer leven**
 - die hebt gezegd: IK zal er zijn
 - wees hier aanwezig.**
 - Amen**

- * Zingen: lied 145:1,3

(wij gaan zitten)

- * Kyrië en Gloria (tekst: Hanna Lam, muziek: Peter Wagenaar)
Wij komen hier ter ere van uw naam
- * Voor kinderen en andere mensen
- * Voorganger: Woord van de EEUWIGE!
Zingen: lied 324
Voorganger: Woord van de EEUWIGE!

WOORD

- * Lezen Psalm 145 (Nieuwe Bijbelvertaling)
- * Stilte
- * Overweging met muziek en woord

BEVESTIGING

V.: Gemeente van Jezus Christus, de apostel Paulus schrijft:
*'U bent het lichaam van Christus
en ieder van u is een deel van dat lichaam'.*

Dat maakt ons allen dragers van het verhaal van de Eeuwige,
dat Christus ons voorleeft.

We noemen dit: het ambt van gelovigen.

Vanuit het ambt van gelovigen
benoemen wij in onze kerkelijke traditie bijzondere ambtsdragers,
zoals diakenen en ouderlingen,
om een taak te vervullen.

Vanmorgen bevestigen wij in het ambt van ouderling,
specifiek voor jonge mensen,
Daphne Maréchal-van 't Zelfde en Inge Eulderink

V: ...,

hier staan jullie ten overstaan van de Eeuwige en zijn gemeente
omdat jullie je geroepen weten passend zorg te dragen
voor de jonge mensen in deze gemeente
die aan jullie nabijheid en creativiteit worden toevertrouwd.

Ik stel jullie namens de kerk deze vragen:

– Weet je je geraakt door het Woord van de Eeuwige
en wil je van daaruit je verbinden aan dit Godmensenhuis
door het ambt van ouderling te aanvaarden?

– Beloof je geheim te houden wat vertrouwelijk tot je is gekomen en boven alles daarin zorgvuldigheid te betrachten?

(Antwoord)

* Handoplegging en zegen

(naar Psalm 90: 8)

V.: *Ga in Gods naam IK-ZAL-ER-ZIJN tot de mensen –
dat de lieflijkheid van de Eeuwige
over je kome,
en de Eeuwige bevestige
het doen van je handen.
Amen.*

* Zingen: zegenlied 426

* Woord vanuit de werkgroep Jeugd

GAVEN EN GEBEDEN

* Gaven (na de zegen verschijnt online en op de beamer meer informatie)

* Voorbeden, Stil gebed en gezongen Onze Vader (muziek Pieter de Jong)
(U kunt uw gebeden middels sms of whatsapp sturen naar
06 410 46 421, het nummer van ds. Wessel Westerveld)

* Zingen: lied 934 met de gemeente op bijzondere instrumenten

WEGZENDING EN ZEGEN

V

in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
gezongen Amen

Muziek

Colofon:

Voorganger: ds. Wessel Westerveld

Kerkmusicus: Peter Wagenaar

M.m.v. het Voorzangersensemble: Aaltje de Vries-Hospes,
Emmie Engel, Pieter van der Kooij en Gosse Douna

Ouderling: Hans Vlieger

Techniek en opname: Tom Eulderink

Powerpoint: Marja Flart



Protestantse Gemeente Purmerend

www.pgpurmerend.nl

Secr: dhr. J.A. Vlieger - p/a Maasstraat 2 - 1442 RV Purmerend - tel. 0299-46 16 79 - secretaris@pgpurmerend.nl