



ASWOENSDAG 5 maart 2025

TABORKERK PURMEREND

19.30 UUR

Voorganger: ds. Wessel Westerveld

Kerkmusicus: Peter Wagenaar

Ambtsdrager van Dienst: Diana Jellema

Lector: Peter Euwijk

m.m.v. Vox Nova

In deze viering delen we het kruisteken met elkaar.
Daarmee gaan als deelgenoten van elkaar en van Christus
de weg die Christus wacht.

Uitmondend in Pasen,
altijd weer Pasen.

- Stilte

(Intrede)

- Kaarsen

- Vox Nova zingt Psalm 42 (Palestrina)

*God, ik verlang naar u,
zoals een hert verlangt naar helder water.*

- Stilte

(Staan)

- Zingen lied 298 *“Eeuwige, onze God”*

- Bemoediging en groet

v: Onze hulp is de Naam van de Eeuwige

a: SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE

v: die trouw houdt tot in eeuwigheid

a: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN,
WIJ MENSEN, DEZE WERELD

v: De Eeuwige zij met u!

a: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE!

(Zitten)

- Kyrië, uitlopen in lied Vox Nova *“Liefde wanhoop”* –

Lied bij psalm 22 (Oosterhuis/Oomen)

- Stilte
- Vasten: *op zoek naar vertrouwen*
- Muziek
- Lezen en zingen uit Psalm 42 (Bijbel in gewone taal)

- Lezen

*God, ik verlang naar u,
 zoals een hert verlangt naar helder water.
 Met heel mijn hart verlang ik naar u,
 u bent de God die leven geeft.
 Wanneer zal ik weer bij u zijn?
 Dag en nacht ben ik verdrietig,
 ik kan alleen nog maar huilen.
 En steeds weer vragen mijn vijanden mij:
 Waar is nu je God?’
 Lang geleden liep ik mee met iedereen,
 op weg naar de tempel van God.
 We juichten en we zongen,
 we vierden allemaal feest.
 Daar denk ik aan terug,
 daar verlang ik naar.*

- Zingen: lied 42: 3 en 4 *“Evenals een moede hinde”*

- Lezen:

Waarom ben ik zo bedroefd,

*waarom zo onrustig van binnen?
Ik moet op God vertrouwen.
Eens zal ik hem weer danken.
Hij zal mij redden,
hij is mijn God.*

- Zingen lied 42: 7 *“Evenals een moede hinde”*

- Uitdelen kruisteken

Het kruisteken dat u zo ontvangt bid ik met de woorden van psalm 42:

*God, ik verlang naar u,
zoals een hert verlangt naar helder water.*

Het kruisteken dat u zo ontvangt getuigt met de woorden van psalm 42:

Gij zult mij redden, Gij zijt mijn God.

Het kruisteken dat u zo ontvangt roept op met de woorden van Christus:

*Gods Koninkrijk is nabij – keer u naar God,
laat het kwade achter u en vertrouw op het goede*

(Onder het uitdelen zingt Vox Nova *“psalm 42”*, Palestrina)

- Gebeden en zingen Onze Vader (Pieter de Jong)

- Zegen, beantwoord met lied 422: 1, 2 en 3

“Laat de woorden die we hoorden”