

## Pinksteren 31 mei 2020

*Bevestiging van Eveline Masetti als ouderling-kerkelijk werker*



- \* Welkom
- \* Licht en muziek
- \* Groet en bemoediging
- \* Zingen: lied 672: 1, 7
- \* Gebed om ontferming en zingen: lied 117d (7x)
- \* Lezing Handelingen 2:1-13 (Naardense Bijbel)

*Toen de dag van de Vijftigste  
vervuld werd  
zijn allen op die plek bijeen geweest.  
Er geschiedt eensklaps  
vanuit de hemel een ruisen zoals van  
een geweldig gedreven ademen  
en vult heel het huis  
waar zij gezeten zijn geweest.  
Er laten zich aan hen zien:  
tongen -die zich verdelen- als van vuur;  
het zet zich neer op ieder van hen.  
Zij worden allen vervuld  
van heilige geestesadem,  
en beginnen te spreken in andere tongen  
zoals de geestesadem hun geeft uit te spreken.  
Maar de joden die te Jeruzalem huizen  
zijn vrome mannen vanuit elk volk geweest*

*van die er onder de hemel zijn.  
Maar als dat geluid geschiedt,  
komt de menigte samen,-  
en is verbijsterd, omdat zij  
ieder in de eigen landstaal  
hen hebben horen spreken.  
Maar ze hebben versteld gestaan  
en hebben verwonderd gezegd:  
zie, zijn zij die daar spreken  
niet allemaal Galileeërs?-  
hoe kunnen wij hen dan aanhoren,  
ieder in onze eigen landstaal  
waarin wij zijn geboren?-  
Parten, Meden en Elamieten,  
die huizen in Mesopotamië,  
Judea en Kappadocië,  
Pontus en Asia,  
Frygië en Pamfylië,*

*Egypte en de delen van Lybië  
dat bij Cyrene ligt,  
en de Romeinen die hier verblijven;  
(geboren) joden zowel als nieuwkomers,  
Kretenzers en Arabieren,-  
wij horen hen in onze tongen uitspreken  
de grote dingen van God!*

*Maar allen stonden versteld;  
in grote verlegenheid  
heeft de een tot de ander gezegd:  
wat wil dit zijn?  
Maar schertsend hebben anderen gezegd:  
die zijn volgegoten met zoetheid!*

\* Lied "Uw woorden gaaf"

*(naar psalm 19, tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Peter Wagenaar)*

*Uw woorden gaaf,  
verademing,  
mijn zielsbestemming,  
ik wist niets,  
Gij maakt mij wijs.  
Gij stelt het recht  
en zegt mij leven toe:  
schoon en waar  
lichtgevend aan mijn ogen  
hartverrukkend*

*neergeschreven  
stemmend met elkaar  
en houden stand  
onfeilbaar.  
Staven goud zijn uw woorden  
goud van goud.  
Pure honing  
druipend uit de raten,  
zoeter dan de zoetste honing  
zijn uw woorden.*

*Ik zal moeite doen  
ze te bewaren  
ik uw knecht  
ben een dwaler  
hoed mij.  
Herderwoord,  
mijn rots, mijn lossere  
stem mijn harte-tonen  
op U af*

\* Overweging

\* Muziek *Ubi Caritas van Ola Gjeilo*

\* Bevestiging Eveline Masetti

V.: Gemeente van Jezus Christus, de apostel Paulus schrijft:  
*'U bent het lichaam van Christus  
en ieder van u is een deel van dat lichaam'.*

Dat maakt ons allen dragers van het verhaal van de Eeuwige,  
dat Christus ons voorleeft.  
We noemen dit: het ambt van gelovigen.

Vanuit het ambt van gelovigen  
benoemen wij in onze kerkelijke traditie bijzondere ambtsdragers,  
zoals diakenen en ouderlingen,  
om een specifieke taak te vervullen.

Vanmorgen bevestigen wij in het ambt van ouderling – kerkelijk werker  
Eveline Masetti.

V: Eveline Masetti,  
hier sta jij ten overstaan van de Eeuwige en zijn gemeente  
– weliswaar online en in The Cloud –  
omdat jij je geroepen weet pastoraal zorg te dragen  
voor de mensen in deze gemeente  
die aan jouw pastorale nabijheid worden toevertrouwd.

Ik stel jou namens de kerk deze vragen:

– Weet je je geraakt door het Woord van de Eeuwige en wil je van daaruit je verbinden aan dit Godmensenhuis door het ambt van ouderling – kerkelijk werker te aanvaarden?

– Beloof je geheim te houden wat vertrouwelijk tot je is gekomen en boven alles daarin zorgvuldigheid te betrachten?

Wat is jouw antwoord?

*Eveline: Ja – daartoe helpe mij de Eeuwige*

\* Handoplegging (op afstand) en zegen

\* Zegen (naar psalm 90: 8)

*V.: Ga in Gods naam IK-ZAL-ER-ZIJN tot de mensen –  
dat de lieflijkheid van de Eeuwige  
over je kome,  
en de Eeuwige bevestig  
het doen van je handen.  
Amen.*

\* Zingen lied 686

\* Woord van Eveline Masetti

\* Gaven

\* Voorbeden, stil gebed en het Onze Vader (Whatsapp-voorbeden)  
*(Whatsapp-voorbeden – app naar ds. Wessel Westerveld 06 410 46 421)*

\* Zingen: Lied 689

\* Zegen

---

- *Mededeling over de gaven - online*

- *Interview met Eveline Masetti*

Colofon:

Voorgangers: ds. Wessel Westerveld en pastor Eveline Masetti

Orgel/vleugel: Peter Wagenaar

Ouderling: Gerrit van Ettehoven

Zang: Aaltje Hospes, Coby Drost, Paul Wiertsema, Herre van de Waerdt

Techniek: Tom Eulderink en Frank Gubbels