

# Zomerdiensten 2020 Taborkerk Purmerend

Vijf zondagen over het

## ONZE VADER



4<sup>e</sup> Viering 9 augustus 2020

Colofon:

Deze viering is voorbereid door Het Nieuwe Vieren:  
Jannes Tijssen, Letty Vlieger, Lida Jehée en Elly van de Waardt  
Piano/orgel/koördirectie: Peter Wagenaar  
Ambtsdrager: Hans Vlieger  
Voorzangers: Coby Drost, Nel Tijssen,  
Pieter van der Kooij en Herre van de Waardt  
Techniek: Randy den Boer  
PowerPoint: Frank Gubbels

# Thema: 'En breng ons niet in beproeving, nee, ontruk ons aan het boze!'

---

## Voor de dienst

Voorzangers                    **Dit huis is een huis waar de deur openstaat**

## Welkom

Kaarsen worden aangestoken

## Stilte

Voorzangers                    **Wees hier aanwezig (LB 295)**

## Groet en bemoediging

### Gebed voor de nood van de wereld

Heer God, wanneer wij ons klein en breekbaar voelen,  
wanneer wij opgaan in de maalstroom en onszelf dreigen te verliezen,  
wanneer we ons zo onvolmaakt voelen in een wereld die van ons de perfectie schijnt te eisen,  
wanneer wij enkel nog de gebreken aan onszelf zien en niet tevreden zijn met wie we zijn,  
zie ons dan graag en ontferm u over ons.

**Allen                    Heer ontferm U**

Er is veel te doen in ons dagelijks leven, wij zijn bezorgd en steeds in de weer voor de materiële dingen.  
Soms zien wij over het hoofd dat onze warme, tedere aanwezigheid even belangrijk is.

Daarom bidden we nu om vergeving aan God en aan elkaar.

**Allen                    Christus ontferm U**

Heer God, wanneer we ons opgejaagd en bedreigd voelen,  
wanneer we bijna kopje onder gaan in stress en haast,  
wees dan voor ons een oase van rust, een veilige plaats om te schuilen

**Allen                    Heer ontferm U**

## **Gloria**

Voorzangers

**Laudate omnes gentes** (LB 117d)  
*(Looft alle volken, looft de Heer)*

## **1<sup>e</sup> lezing**

Mattheus 6: 9 –13

## **Tussenzang**

Voorzangers

**Peace Song** (Jean Sibelius)  
Vertaling: Sytze de Vries

## **2<sup>e</sup> lezing**

Een wonderlijk verhaal

## **Stilte**

## **Overweging**

Afgesloten met het volgende gedicht:

Daar boven in de hemel  
Daar woon je niet meer God  
Je wil is geen wet meer  
En je rijk is nog niet gekomen

Maar je woont nu in mij  
En daar zul je altijd blijven  
Je rijk is nog niet uit  
En al is je wil geen wet meer  
Je leeft voort in mij

Ik dank je voor alles wat je me geeft  
En voor alles wat je me vergeeft  
Nu al zoveel jaren  
Waarin je mijn verlangens af en toe vervult

Blijf in mij wonen  
Zodat ik kan blijven zoeken  
Naar de bron die jij bent  
Naar het leven dat jij voor ogen hebt.  
Amen

## **Muzikaal intermezzo**

Voorzangers **Gij die het sprakeloze bidden hoort** (LB 197)

## **Mededelingen**

### **Dankgebed**

### **Voorbeden**

### **Stil gebed**

**Onze Vader** Onze Vader in het verborgene  
uw naam moet worden gekend en volbracht  
uw rijk van vrede zal worden gevestigd  
uw wil geschiede: hemel op aarde.  
Geef ons vandaag ons brood, en morgen,  
scheld kwijt onze schulden  
zoals wij kwijtschelden een ander zijn schuld.  
En beproef ons niet boven onze kracht.  
En bevrijd ons uit de macht van onrecht.  
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid.  
Amen

### **Vredesgroet**

#### **Slotlied**

Voorzangers **Dona Nobis Pacem**

### **Wegzending en Zegen**

Voorzangers **Amen**

### **Muziek**

*Voor de inzameling van uw gaven verwijzen wij naar de mededeling die u na de dienst te zien krijgt. Ook in de Nieuwsbrief wordt de bestemming aangegeven en het bankrekeningnummer waarop u de gaven over kunt maken.*