

## Orde van Dienst 1<sup>e</sup> zondag veertigdagentijd

Op de vloer van de kerkzaal vanaf het liturgisch centrum ziet u het hongerdoek dat in de Doortocht is gemaakt in 2009. Elke zondag staat één van de verhalen van het doek centraal. Vandaag dat van de Verzoeking in de woestijn (1)



Voorganger: ds. Wessel Westerveld  
Ambtsdrager van Dienst: Peter Hartog  
Orgel: Tjibbe Smidt  
Vleugel: Elly Linger

- \* Welkom
- \* Lezen Psalm 25: 1, 4-6
- \* Muziek Orgel: twee coupletten van de psalm 25  
*Aansteken kaarsen*
- \* Groet.
- \* Lied van vertrouwen op de drempel (lied 928)
- \* Kyriëged, en Kyrië van J.S.Bach uit de Mis in b (BWV 232)
- \* Kinderen en andere mensen

\* Inleiding bij het Hongerdoek – Marcus 1, 12-15, Verzoeking in de woestijn  
(Tekst: Hans Reedijk, Lezer: Coby Drost, één van de ontwerpers van het hongerdoek)

\* Lezen: Marcus 1, 12-15 (Naardense Bijbel)

\* Muzikale meditatie vleugel.

\* Overweging

\* Lied Taizé “Jesus le Christ”

\* Gaven

\* Muziek en mogelijkheid uw dank- en voorbeden te sms-en of whatsappen naar ds. Wessel Westerveld, 06 410 46 421.

\* Dank- en voorbeden en Onze Vader

\* Lied “Een mens te zijn op aarde” (tekst: Oosterhuis, muziek: Oomen)

\* Zegen