

**Orde van Dienst 2<sup>e</sup> zondag veertigdagentijd (28 februari, 10.00 uur)**

*Op de vloer van de kerkzaal vanaf het liturgisch centrum  
ziet u het hongerdoek dat in de Doortocht is gemaakt in 2009.*

*“Tabor-zondag”*



*Voorganger: ds. Wessel Westerveld  
Ambtsdrager van Dienst: Marian van Ettekoven  
Kerkmusicus: Peter Wagenaar*

- \* Welkom
- \* Lezen Psalm 16: 1,2,8,11
- \* Muziek Orgel en om thuis mee te zingen: Lied 16b *Aansteken kaarsen*
- \* Groet
- \* Lied van vertrouwen op de drempel (lied 928)
- \* Kyriëgebed, afgesloten door een Kyrië uit de Petite Messe Solennelle van Rossini
- \* Kinderen en andere mensen – n.a.v. project Inge en Daphne
- \* Inleiding bij het Hongerdoek – Marcus 9, 2-10, Verheerlijking op de berg  
*(Tekst: Hans Reedijk, Lezer: Coby Drost, één van de ontwerpers van het hongerdoek)*
- \* Lezen: Marcus 9, 2-10 (Naardense Bijbel)
- \* Muzikale meditatie vleugel
- \* Overweging
- \* Muziek, uitlopend in lied laudate omnes gentes (lied 117d), om mee te zingen thuis
- \* Gaven
- \* Muziek en mogelijkheid uw dank- en voorbeden te sms'en of whatsappen naar ds. Wessel Westerveld, 06 410 46 421.
- \* Dank- en voorbeden en Onze Vader
- \* Lied 117a, om mee te zingen thuis
- \* Zegen