

Liturgie 18 april 2021

Het Nieuwe Vieren

Thema Dromen van een betere wereld



Elly van de Waerd
Letty Vlieger
Lida Jehee
Jannes Tijsen

Met medewerking van Ars Musica, o.l.v. Marcel Settels
Dienstdoende amtsdrager: Hans Vlieger

Intro Dit huis is een huis

Opening en Welkom

Drempelgebed

Openingslied Ik droom van tijden

Ik droom van tijden zonder nood,
een tijd van vrede zonder dood,
waar vrienden zijn, geen mens verdeeld,
mijn droom, een toekomstbeeld,
geen jacht naar tijd, geen jacht naar geld,
er heerst geen haat en geen geweld,
wanneer zijn dromen waarheid geworden ?

Refr: De toekomst ligt in onze hand,
de droom gaat over eigen land,
de toekomst start vandaag.

Kom, open je ogen voor de man,
die zien liet aan jou dat ook jij anders kan.
Hij zei: "Vergeef je vriend zijn schuld,
want ik heb ook met jou geduld".
Dan start een nieuw begin.

Wij krijgen nee, wij nemen graag,
ik hou van jou, alleen vandaag.
Mijn toekomst is mijn ideaal,
mijn vriend, ga allemaal.
Mijn ik is ik, en jij bent jij,
God voor ons allen, ik ben vrij.
Mijn rijkdom, overvloed, is van mij.
Refr.

Wij zijn zo stram, wij zijn zo stug,
kom vriend, geef hem zijn toekomst terug.
Kom vriend, help mee in ieders nood,
deel hem je dagelijks brood.
Je liefde wint het van het kwaad,
het paradijs is hier op aard.
Als jij en ik, als wij het maar willen.
Refr.

Litaniegebed

Kyrie

Gloria

Lezen

Micha 4: 1-5

Lied Ik heb een droom

1. Droom jij wel eens dat er vrede kan bestaan.
dat de mensen leven voor elkaar.
Dat ooit rechtvaardigheid als water stroomt
en gerechtigheid vloeit, helder en klaar?
2. Droom jij wel eens dat de leiders der volkeren
steeds de weg van God op willen gaan;
Gerechtigheid en vrede als hun doel,
werkend aan het ideaal bestaan?

Refrein: Ik heb 'n droom, ik heb 'n droom
Ik heb een droom, diep in mijn hart.
Een droom dat eens voor ons de dag
naderbij komen zal
vol vrede, voor ieder op aard'.

3. Droom jij wel eens dat oorlogen eindigen,
zwaarden worden omgesmeed tot ploeg.
En mensen niet meer denken aan geweld.
Vrede en geluk is dan genoeg?
4. Droom jij wel eens dat wij samen bij machte zijn
Wanhoop te verdragen als het moet.
Vanuit geloof nieuw licht verkondigen,
juist in tijd van nood en tegenspoed

Uitleg **Het leven is een estafette waarbij je je dromen doorgeeft**

Zingen **Song of peace**

This is my song, O God of all the nations,
a song of peace for lands afar and mine;
this is my home, the country where my heart is;
here are my hopes, my dreams, my holy shrine:
but other hearts in other lands are beating
with hopes and dreams as true and high as mine.

My country's skies are bluer than the ocean,
and sunlight beams on cloverleaf and pine;
but other lands have sunlight too, and clover,
and skies are everywhere as blue as mine:
O hear my song, thou God of all the nations,
a song of peace for their land and for mine.

Geloofsbelijdenis

God,
we geloven dat ieder mens
de moeite waard is
en ons respect verdient.
geef dat we schrikken
als mensen vernederd
en in een hoek getrapt worden.

We geloven dat de aarde
bestemd is voor ons allemaal
en dat iedereen de goede vruchten
ervan mag plukken.
Geef dat we schrikken
van het verschil
tussen rijke en arme mensen.

We geloven dat liefde
het belangrijkste is,
overal waar mensen samenleven.

Geef dat we schrikken,
als doodsbenauwde mensen
opgejaagd en klemgezet worden.

We geloven dat wij
de opdracht hebben
om met u te bouwen
aan een betere wereld.
Geef dat we schrikken,
als het een puinhoop wordt,
en ons leven beteren. Amen

Mededelingen

Aankondiging van de gaven

Voorbeden + gezongen respons

*Spread Uw dragende vleugels onder ons uit,
spread Uw warmende lichtglans over ons uit*

Stil gebed

Gezongen Onze Vader

Vader, die in de hemel
zijt, al zijn wij uw weg soms kwijt,
laat ons niet alleen,
maar reik uw hand aan iedereen.

Al zijn wij hier op aard,
uw liefde soms niet waard,
wil toch voor ons steeds blijven zorgen,
geef ons een nieuwe morgen.

Vader, geef ons ons dagelijks brood,
maak ons vrij van pijn en nood,
toon aan al wat leeft,
uw liefde die het leven geeft.

Al zijn wij....

Vader, die weet wat in ons leeft,
U, die onze schuld vergeeft,
blijf ons steeds nabij,
wees onze gids, dat vragen wij.

Al zijn wij....

Vredesgroet

**Dona Nobis Pacem in terra,
Dona nobis pacem Domine**

Zegenbede

Slotlied Komen ooit voeten gevleugeld